

The Joy of the Lord is my strength!

In onze woonkamer hangt het schilderij met daarop de tekst:

“The joy of the Lord is my strength” (Nehemia 8:10) .

Een prachtige tekst waar ik vrij makkelijk halleluja, amen op zeg. Ik weet dat het zo is. Maar toch ervaar ik dat niet altijd zo.

Afgelopen week was het bijvoorbeeld heel druk en stressvol op mijn werk. Ik werk voor een fabriek van Nylon Polymer (INVISTA) en ben betrokken vanaf productie tm belading warehouse. Deze periode is door diverse omstandigheden heel druk op het werk.

Afgelopen week zat ik 's avonds een paar keer zonder fut op de bank. Alsof mijn hoofd geëxplodeerd was met informatie. En dan keek ik naar dit schilderij en ervaarde ik die blijdschap niet.

Herken je dat? Het zou kunnen dat er vandaag omstandigheden in je leven zijn die het lastig maken om vreugdevol te zijn. Lichamelijk bijvoorbeeld, of materieel, of omstandigheden om je heen die moeilijk zijn.

Zo was het voor de eerste lezers van de brief van **Jakobus** ook. Vandaag lezen we samen het eerste gedeelte van **hoofdstuk 1**.

Belofte.

In deze preek zal je ontdekken hoe je in alle omstandigheden de vreugde van God kunt ontvangen en als een kracht kunt gebruiken.

Jakobus 1: 1 - 5 (HSV)

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd! Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoeken terecht komt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

The Joy of the Lord is my strength!

Wanneer je een brief in de Bijbel leest dan is het altijd goed om te realiseren dat:

- De brief is geschreven naar een specifieke doelgroep. Om de brief goed te begrijpen zullen we ons moeten verplaatsen in de lezer en zijn omstandigheden destijds
- Daarna kunnen we kijken of er overeenkomsten en verschillen zijn tussen toen en nu, zodat we er principes voor ons eigen leven uit kunnen halen

Context

Hans heeft pas geleden gesproken over Stefanus. Er was in de periode na Pinxten veel tumult in Jeruzalem vanwege het christendom. De Joodse leiders (inclusief Saulus) probeerden de opmars van het christendom te stoppen door gelovigen aan te pakken.

De vervolging van de Joodse christenen in Jeruzalem heeft ertoe geleid dat veel gelovigen zijn gevlucht naar andere landen of gebieden buiten Jeruzalem. De christenen ondervonden vanwege hun geloof veel beproevingen.

Een beproeving zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ze anders waren (in bijvoorbeeld sociale status, in hun geloof, afkomst) dan de mensen om hen heen. Ze hadden hun thuis verlaten vanwege het geloof in Jezus.

Wellicht wilden vrienden en familie niets meer met hen te maken hebben. Werden ze bespot, gediscrimineerd. Het zou kunnen dat ze daardoor teneergeslagen waren. Ze hadden wijsheid nodig hoe om te gaan met deze omstandigheden.

Als oudste van de kerk in Jeruzalem kende Jakobus deze mensen goed. En hij was deze mensen niet vergeten, maar schreef hen om hen te onderwijzen en te bemoedigen. En dat deed hij als volgt:

Jakobus 1:1-2

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees **verheugd!**

The Joy of the Lord is my strength!

Acht het enkel **vreugde**, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoeken terecht komt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Misschien denk je bij het lezen van deze woorden nu wel dat je happy de peppie moet zijn, ook al zit je in moeilijke situaties. Dat je maar toneel moet spelen. Doen alsof je blij bent, ook al ben je dat diep van binnen niet.

En dat begrijp ik. Als ik temidden van moeilijke omstandigheden zo'n mailtje of kaartje zou krijgen, dan zou ik waarschijnlijk denken:

“Ehhh... Hallo Jakobus?! Heb je enig idee hoe het met mij gaat?! Sta je nog wel met beide voeten op de grond?! Zie je dan niet wat er allemaal in mijn leven gebeurt?”

En toch wist Jakobus dondersgoed waar de mensen doorheen gingen. Ondanks dat de mensen uit Jeruzalem weg waren gegaan, had hij nog steeds een herdershart voor hen. Hij leefde met hen mee. Ze hoefden geen toneel te spelen.

Jakobus bedoelde denk ik iets anders. Laten we even inzoomen op de vreugde van God. Om te beginnen; om de vreugde van God te ontvangen heb je 2 partijen nodig:

- Een geveer (God)
- Een ontvanger (wij)

Om in de vreugde van God te leven zul je het dus eerst van God moeten ontvangen. In vers 5 staat geschreven:

5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Dus wanneer wij een tekort hebben aan iets, dan mogen we God er om vragen in de zekerheid dat Hij geeft. En wij ontvangen dan wat we nodig hebben (bijvoorbeeld vreugde).

The Joy of the Lord is my strength!

God is een gevende God. Wij mogen God vragen wat we nodig hebben. Dit geldt voor wijsheid, maar ook voor alle andere dingen. Die vreugde hoeft trouwens niet per sé een emotie te zijn. Het kunnen ook liefdevolle woorden van je hemelse Vader zijn die zeggen hoe blij Hij is met jou en dat Hij met je is.

De eerste stap om te leven in de vreugde van God is:

1. Ontvang de vreugde van God (door te vragen aan God)

Voordat we verder gaan wil ik een gebed uitspreken voor de mensen die vandaag met moeite, pijn, teleurstelling te maken hebben.

'Vader God, vandaag kom ik bij U met mijn broeders en zusters die met moeite, pijn, verdriet, zorgen te maken hebben. U weet waar ze doorheen gaan. Wilt U op dit moment Uw vreugde, Uw vertroosting, Uw liefde over hen uitstorten? Wij danken U dat U dit aan ons geeft vandaag'

Laten we nu eens meer inzoomen op wie Jakobus was. Want over welke Jakobus gaat dit eigenlijk? Je denkt misschien aan één van de 2 discipelen van Jezus. Die hadden inderdaad dezelfde naam.

Maar deze Jakobus was iemand die een wel héél speciaal iemand als familielid had. Zijn oudste (half) broer was namelijk niemand minder dan de Zoon van God, de opgestane Heer!

Qua leeftijd verschilden ze niet veel van elkaar. Wel qua oorsprong. Ja, ze hadden dezelfde moeder. Maar Jozef was de vader van Jakobus en Jezus was verwekt door de Heilige Geest. Wanneer ik zeg: "Jakobus was de broer van Jezus", dan bedoel ik eigenlijk (half) broer.

Ze groeiden samen op en Jakobus heeft dichtbij Jezus geleefd. In de evangeliën lezen we echter dat de broers van Jezus niet in Hem geloofden.

En toch is deze Jakobus, de broer van Jezus, een hele speciale man geweest. In Handelingen 1 lezen we bijvoorbeeld dat de familie van Jezus tijdens de uitstorting van de Heilige Geest ook aanwezig was in de

The Joy of the Lord is my strength!

bovenkamer. En in Handelingen 15 treedt Jakobus op als leidinggevende van de gemeente in Jeruzalem.

Wat is er gebeurd in het leven van deze Jakobus, dat hij eerst niet goed kon onderscheiden wat Jezus deed en dat Hij later samen met Petrus en Johannes een steunpilaar in de gemeente in Jeruzalem werd?

De opstanding!!

En na Zijn opstanding heeft Jezus zichzelf onder andere aan de apostelen, aan Jakobus en zijn verwanten geopenbaard.

Jakobus is ook gedoopt in de Heilige Geest, zodat Hij Gods nabijheid iedere dag kon ervaren. (zie Handelingen 1 en 2, waar Jakobus bij was)

Eerst zag hij Jezus als zijn oudere broer. Nu zag hij Jezus als zijn verlosser, als de opgestane Christus. En dat zette zijn hele leven op zijn kop. Jezus was de vreugde van zijn hart.

Jakobus was in beginperiode van de christelijke kerk een steunpilaar voor de gemeente in Jeruzalem. En in mijn huidige module aan het Evangelische college heb ik meer over hem ontdekt. Hij is voor mij een geloofsheld.

Waarom? Ten eerste omdat zijn focus gericht was op Jezus. Dat lees je bijvoorbeeld in vers 1:

1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!

Jakobus had makkelijk kunnen opscheppen over wie hij zelf was. Dat hij de broer van Jezus was en 1 van de steunpilaren van de gemeente in Jeruzalem. Maar dat deed hij niet. Het enige wat hij schreef was dat hij een dienstknecht was van God en van de Heere Jezus Christus.

Hij was een dienaar van God. Met andere woorden: hij leefde in afhankelijkheid van God.

The Joy of the Lord is my strength!

En ook hij had te maken met beproevingen, met moeilijke omstandigheden. Net zoals de andere apostelen en gelovigen. Maar waarom is Jakobus dan een geloofsheld voor mij?

Eigenlijk vooral vanwege zijn volharding. Hij wist waar hij over schreef. Hij getuigde vrijmoedig en in alle nederigheid dat Jezus de Christus was. Hij wees anderen op Jezus.

Hij werd uitgescholden, bespot. Hij zou uiteindelijk een marteldood sterven. Hij werd van de tempel gegooid, gemarteld en dood geknuppeld.

En toch hield hij zijn focus op zijn Heer, op Jezus. Hij had eelt op zijn knieën door het vele knielen tijdens het bidden. Hij was regelmatig in de tempel te vinden. Hij zocht de intimiteit met God. Hij verheugde zich in de nabijheid van God. En dat is ook het tweede wat wij mogen doen.

2, Verheug je in Gods nabijheid

We mogen in alle omstandigheden de verbinding met God blijven zoeken. In afhankelijkheid van Hem leven.

Volharden betekent: ook in moeilijke tijden naar Jezus blijven kijken. Hoe kun je dat bijvoorbeeld doen? Bijvoorbeeld door tijd te besteden aan gebed, het lezen van Gods woord en een leven van aanbidding.

Ik vind dat zelf trouwens ook best wel eens lastig. Afgelopen week had ik best stressvolle dagen. En dan wil ik eigenlijk gewoon neerploffen op de bank. En dat heb ik ook gewoon gedaan. Maar ik heb ook wat tijd kunnen vinden om te studeren. En Gods woord heeft me toen heel erg bemoedigd. Het gaat er niet zozeer om wat je doet en hoe je het doet. Maar het is belangrijk om het contact met God te zoeken.

Het gaat er niet zozeer om wat jij doet, maar om wat God mag doen in jouw leven.

The Joy of the Lord is my strength!

Het is me trouwens opgevallen dat niet alleen Jakobus, maar ook anderen ons oproepen om ons te verheugen. Paulus schreef bijvoorbeeld tijdens zijn gevangenschap;

Filippenzen 4:4-7

4 **Verblijd** u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: **Verblijd** u. 5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. **De Heere is nabij**. 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Ik vind het bemoedigend om te lezen dat het verblijden te maken heeft de nabijheid van de Heere. Die blijdschap wordt gekoppeld aan Zijn nabijheid.

Er is een verschil tussen de blijdschap die de wereld kent en de blijdschap van het Koninkrijk van God. Onderstaande tabel geeft de verschillen weer tussen beide vormen van vreugde.

Vreugde van onszelf	Vreugde van God
(wek ik zelf op)	(Wekt God in ons op)
Tijdelijke gevoelens	Gaat veel dieper dan een emotie
Afhankelijk van omstandigheden	Vertrouwen, zekerheid -> God is in de omstandigheden
(Verdwijnt snel)	Kan ook in moeilijke omstandigheden bestaan

In dit kader mag je de woorden van Jakobus in de brief dan ook lezen.

Leven in de vreugde van God doe je door in afhankelijkheid van God te leven. Dat je:

1. God vraagt om zijn vreugde (maar geldt ook voor de andere dingen die je nodig hebt);
2. Je verheugt in Zijn nabijheid. Hoe meer je van God ontdekt, des te enthousiaster zul je er over worden;

The Joy of the Lord is my strength!

3. Je God bij alle omstandigheden in je leven betreft.

Hierin was Jakobus een goed voorbeeld.

“ De vreugde van God is mijn kracht”

Ik zeg niet: “ Vreugde is mijn kracht”

Mijn kracht ligt niet in een emotie die ik zelf moet opwekken.

Nee, ik zeg: “ De vreugde van God is mijn kracht”

En om in die kracht te kunnen leven zijn we afhankelijk van God. En we hebben in vers 5 gelezen dat wanneer wij iets aan God vragen dat Hij *aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en het zal hem gegeven worden.*

En als we steeds weer naar God gaan, in welke omstandigheden dan ook, dan zal dat leiden tot steeds meer groei en volharding. De omstandigheden om je heen hoeven niet meteen te veranderen. Maar ons geloof zal groeien.

Onze kracht ligt dus in God, die ons alles geeft wat we nodig hebben.

Dus ik kan ook zeggen:

- De liefde van God is mijn kracht
- De vrede van God is mijn kracht
(herken je de vrucht van de Geest 😊)

Actie

Ik roep je vandaag niet op om zelf dingen te gaan doen. Ik roep je niet om toneel te spelen. Om blij te zijn temidden van ellende.

Nee, er is maar 1 ding dat ik van je vraag:

Laat God je liefdevol naar zijn hart trekken. Ontvang Gods vreugde, Gods liefde, Gods bemoediging voor jou.

The Joy of the Lord is my strength!

Mag God jou vandaag een knuffel geven? Mag God vandaag tegen jou zeggen hoe geweldig Hij jou vindt? Mag God jou vandaag geven wat je nodig hebt?

Laat dat je kracht zijn temidden van alle omstandigheden.

The joy of the Lord is my strength!!